

# Fællesskab der favner

Vi ønsker med dette oplæg at invitere bibelkredsene til at tage medansvar for, hvordan vi i vores fællesskab bedst muligt tager os af hinanden.

Omsorg og nærhed hænger sammen. Det er vanskeligt at have omsorg for mennesker, man ikke er forholdsvist tæt på. Bibelkredsene er et fællesskab, hvor der er mulighed for at opnå en vis nærhed.

Mange har det sådan, at det er lettere at give omsorg end at modtage omsorg. Virkeligheden er, at vi alle har behov for både at modtage og give omsorg. Vi har brug for hinanden.

## Læs Matt 22,34-40

Hvad får I ud af denne tekst? Hvordan kan den være en inspiration i jeres personlige liv og i fællesskabet i bibelkredsen?

Hvordan skal vægtningen af kærligheden til Gud og kærligheden til hinanden være i jeres bibelkreds?

Drøft følgende udsagn:

- "I vores fællesskab sætter vi primært på ordets forkyndelse og forholdet til Gud, hvorimod forholdet til næsten nedprioriteres."
- "Hvordan jeg har det i mit kristenliv, mine kampe, sejre og nederlag, har jeg ikke brug for at dele med min bibelkreds".
- "Det vigtigste i bibelkredsen er, når vi kan hjælpe hinanden med at leve som kristen i dagligdagens liv: Hvordan leve ret overfor min irriterende nabo? Har I også problemer med bønslivet? Osv."

## Fortroligheden

Der er nogle forudsætninger for at etablere en vis grad af fortrolighed:

*Man skal kende hinanden.*

Af og til kan man lade den bibelske drøftelse glide i baggrunden, så der bliver rum for en dybere personlig samtale om de personlige oplevelser og kampe.

*Rammerne skal være klare*

Er der trykke og klare rammer, kan fællesskabet rumme mere, end hvis rammerne er usikre og diffuse.

Det er fx vigtigt at få drøftet, om der er tavshedspligt, eller i hvor høj grad man må tale med andre om det, man taler om i bibelkredsen.

*Trofasthed*

Et regelmæssigt fællesskab fremmer fortroligheden. Fællesskabet må prioriteres. Er det ikke muligt at være med hver gang, er det godt at få talt om det på forhånd, så alle ved, hvad man kan forvente.

*Gensidighed*

Det fremmer fortroligheden, hvis de fleste er nogenlunde med i snakken. Her er det dog vigtigt, at der udvises respekt for forskellighed; at ikke alle har lige let ved at fortælle om sig selv.

Hvad ønsker og forventer I af bibelkredsen? Hvordan kan I komme til at kende hinanden bedre? Hvordan ønsker I rammerne i bibelkredsen? Hvordan gøres det trygt for alle at komme til orde i jeres bibelkreds?

## Konkret menneskelig og praktisk omsorg

Det er forskelligt, hvordan vi hver især har det med at tage imod praktisk hjælp.

Bibelkredsen kan være kanal for hjælp og omsorg til andre i menigheden. Man kan fx møde op og ordne haven hos en, der ikke længere magter det, eller lægge fliserne om i indkørslen hos de nye i menigheden, ...

Hvilke tanker kan man få ved at tage imod omsorg eller hjælp? Kommer man til at stå i gæld? Tænker de andre, at man er svag? Taber man ansigt? Hvordan har I det med at tage imod omsorg og hjælp?

Hvordan vil I hver især have det med at tilbyde hjælp og omsorg uden først at blive bedt om det? Vil det føles naturligt eller påtrængende?

Har I i jeres bibelkreds nogen særlige muligheder eller kompetencer, som andre i menigheden kunne have glæde af? Hvordan vil I tilbyde jeres hjælp?

*Bibelkredskoordinatorerne*