

# Ordets skole

**1. Vi læser teksten op 2-3 gange på skift.**

**2. Vi sætter os hver især og studerer teksten i 15 minutter.**

*A: Vi bruger hver især 8 minutter på at observere teksten (observation)*

f.eks.

- inddel i afsnit
- læg mærke til nøgleord/ord der går igen
- hvem taler? Hvem tales der til? Hvad er deres historie?
- læg mærke til bindeord (derfor, så, for at, nu) osv.

Streg så meget du kan i teksten.

*B: Vi bruger hver især 2 minutter på at finde hovedpointen/hovedbudskabet i teksten (analyse)*

*C: Vi bruger hver især 5 minutter på at være stille over for Gud. (applikation)*

- bed om, at Gud må vejlede dig til at se, hvad Gud peger på i dit liv nu og her i denne tekst.
- skriv ned: Er der personer, du kommer til at tænke på? Er der begivenheder? Er der noget, Gud vil, at du skal gøre anderledes? Er der tanker og behov, som du tænker på?

Skriv 3 sætninger om, hvad du har fået ud af det.

**3: Fortæl PÅ SKIFT OG UDEN AT BLIVE AFBRUDT om, hvad Gud har mindet dig om med denne tekst** (det du oplevede under punkt 2c).

Tænk på, at dette ikke er en diskussion om tekstens pointe/meningen med teksten eller enkeltheder i teksten. Men det er en tekstmeditation, hvor vi deler, hvad Gud har mindet os om hver især i vores dagligliv.

**NB! Betragt det som en fællesopgave at undgå intellektualiseringer og meningsudvekslinger.**

**Tiden er sparsom, og vi vil kun bruge tiden på ægte personanliggender. OG TAG ANSVAR FOR EGEN TRO! Ingen anden end dig selv, kan tage ansvar for dit kristenliv. Så bring dig selv i spil.**

**Sproget er en Guds gave, og det bevæger vores hjerte, når vi taler om Gud.**